

Trekant Områdets Fuglehold



FUGLEBIKSEN

Rolighedsvej 10, 6330 Padborg
Tel. 61 40 10 35 — 21 22 07 38
www. Fuglebiksen.dk



OBIE FRØ

Det bedste frø til dine fugle.

Vi forhandler også:

Aves, Cédé, Nekton, Quiko, Druesukker, Pollen, Kasper æggefoder, Tovo, melorme og frosne foderdyr, vitaminer og mineraler samt mange andre produkter.

Vi har ikke faste åbningstider, men derimod altid åbent, når vi er hjemme (også weekend). Det er en god ide at ringe først.



MIDTJYSK KØLESERVICE

af Helmut Jacobsen

Medlem af det Køleindustriens Brancheforening

Gl. Lovvej 55 • 7000 Fredericia • Tlf. 75 94 24 00 • Fax 75 94 26 85

Dansk Autohjælp Fredericia A/S

Pjedstedvej 93 7000 Fredericia Tlf. 75 95 42 66 Fax 75 95 42 62



Abonnement eller øj
- har du brug for hjælp er vi på vej!

- ▲ Autohjælp ▲ Transport/Bugsering
- ▲ Privat ▲ Landbrug ▲ Erhverv
- ▲ Biler ▲ Motorcykler ▲ Busser
- ▲ Lastbiler ▲ Entreprenørmaskiner m.m.
- ▲ Dyreredning/Transport

Døgnservice: 75 95 42 66

MEDLEMSBLAD FOR:
TREKANTENS FUGLEFORENING
www.trekantens-fugleforening.dk

FORMAND:

Ejvind O. Pedersen Tlf. 40 47 59 61
Stallerupvej 2 7000 Fredericia
E-mail: e.overgaard@mail.tele.dk

KASSERER:

Poul Urbrand Tlf. 20 70 17 47
Stallerupvej 1 7000 Fredericia

NÆSTFORMAND:

Benny Bjerringsholm Tlf. 22 46 22 17

SEKRETÆR:

Peter Damsgaard Tlf. 30 56 21 03

BESTYRELSESMEDELEM:

Lars Albertsen Tlf. 24 91 89 75

BESTYRELSESSUPPLEANTER:

Brian Kjær Tlf. 50 42 96 56
Erik Trans Tlf. 30 47 29 21

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR,

Annoncer, køb/salg/bytte:

Ejvind O. Pedersen Tlf. 40 47 59 61
Stallerupvej 2 7000 Fredericia
E-mail: e.overgaard@mail.tele.dk

KORREKTUR:

Peter Damsgaard Tlf. 30 56 21 03

TRYK:

From Grafisk as Tlf. 75 52 77 11
Gejlhøvegård 23 6000 Kolding
OPLAG: 100 eksemplarer

Forsidebillede:

Lyserød Ara
(*Ara macao*)
Foto: Studiofoto



Onsdag den 7. december
Julebanko

Søndag den 18. januar 2017
Generalforsamling

Bladet udgives af Trekantens Fugleforening,
Fredericia

Redaktionen meninger og optagede
artikler må ikke tages som udtryk for
foreningens standpunkt.

Stof til bladet sendes til foreningens
formand. Se adressen i første spalte.



Trekantens Fugleforening

Julebanko

Dette arrangement holdes igen på Naturcenteret i Middelfart.

Der vil igen i år blive spillet om mange fine gevinster.

Der vil bl.a. være 10 stege, 10 kødpakker samt en and, til at slutte af med. Vi vil også forsøge at finde et passende antal sidegevinster, så vi kan få en rigtig hyggeaften ud af det.

Efter de første 5 spil, vil der være indlagt en pause, hvor der serveres æbleskiver og gløgg. Er der nogle der ønsker kaffe/te, er der også tænkt på dem.

Hvor: Galsklintvej 2, 5500 Middelfart

Hvornår: Onsdag den 7. december kl. 19.30

GENERALFORSAMLING - Den 18. januar 2017.

Foreningens årlige generalforsamling vil blive afholdt i Middelfart. Næmlig i Naturcenteret i Hindsgavl Dyrehave.

Vi vil denne gang starte aftenen med en omgang gule ærter, som vi har gjort det med succes tidligere. Når disse er indtaget vil vi afvikle årets generalforsamling ifølge vedtægterne.

Derfor: sæt nu kryds i kalenderen den 18. Januar 2017.

Vi starter aftenen klokken 18.30 med gule ærter. Generalforsamlingen starter 19.30

Der vil blive tilmelding til formanden, hvortil forslag også kan sendes.

Husk de skal være ham i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Peter



Trekantens Fugleforening

Fugletur til Sjælland

Vi arrangerer en tur til det Sjællandske i april måned 2017. Datoen kommer så hurtigt, vi har en fastlagt.

Vi forsøger om vi kan få den arrangeret i stil med "gamle dage". Det vil sige i bus. Vi har snakket om at køre til Nordsjællands Fuglepark og så besøge et par private fuglefolk på turen hjem.

Turen bliver lavet som et heldags arrangement og bliver lavet til de sædvanlige favorable priser.

Det endelige program forventes at være med i det første blad 2017, eventuelt allerede på general forsamlingen.

Peter





Trekantens Fugleforening

Vi arbejder i bestyrelsen på af få arrangeret en åben voliere dag i 2017. I dagens Danmark er det blevet et særsyn at se fugle ved en dyrehandler. Der er mange, der ikke kan finde ud af, hvor man så henvender sig, hvis man er blevet interesseret i fugle.

Dette vil gerne forsøge at råde lidt bod på, og vil herigennem gerne opfordre foreningens medlemmer til at melde sig til et sådan arrangement.

Vi satser på at få det lavet i løbet af Maj/Juni måned 2017. På dette tidspunkt er de fleste fugle gået i gang med at yngle, haven er vokset op og der er i det hele taget mere at se på i forbindelse med et voliere anlæg. Dette kunne måske give nogen mod på at komme i gang, og vi kan jo give interesserede adresser/ telefon numre på fuglefolk, der har de fugle, der eventuelt måtte efterspørges.

Har du mod på at være med til et sådan arrangement, så ring til Lars eller Peter.

Vi vil så sørge for at få noget trykt i dagspressen samt opslag i butikkerne, så der gerne skulle dukke en masse op på besøgs stederne. Vi har tidligere gjort dette på landsplan, og os der havde åben, havde et fint besøg på dagen. Stort som småt har interesse for folk. Man behøver altså ikke have fyldt hele haven op, for at andre syntes det er interessant.

Lars: 24918975

Peter: 30562103



Trekantens Fugleforening

Siden sidst.....

...har vi desværre måtte aflyse det årlige grill arrangementet, pga. manglende tilmelding. Lidt trist, men tiden er nok løbet fra disse hyggearrangementer.

... Lørdag den 8. oktober havde vi arrangeret bustur til Århus sammen de øvrige foreninger i vores nye samarbejde. Vi startede klokken 07:45 ved Løvbjerg i Erritsø. Først blev der serveret rundstykker og kaffe foran bussen, samt en lille skarp til halsen. Vi 3 der deltog fra Trekantens fugleforening, blev noget overrasket over fremmødet. 37 deltagere var meldt til turen, rigtig fint, idet busturen var baseret på at 30 deltog.

Herefter gik turen nordpå, og undervejs blev vi informeret om turen og fik at vide at vi først skulle omkring Silkeborg Fugleforening, der denne dag holdt udstilling. De havde fået stablet en rigtig fin udstilling på benene, med 138 numre. Her var fugle repræsenteret fra næsten alle grupper. En lille fin





Trekantens Fugleforening

udstilling, hvor vi fik styret lysten i den meget fine tombola med ikke mindre end 900 numre.

Vi havde en times tid til at nyde udstillingen inden vi drog videre mod Århus.

Det første stop bød på et meget stort fuglehold bestående af papegøjer, araer i mange afskygninger og kakaduer. De netop indkøbte Inka Kakaduer tiltrak sig hurtig



opmærksomhed. En fugl man ikke ser ret tit. I flere af burene var der da også unger på pind. Blandt andet Solfugl, dværg ara og flere slags amazoner. En voliere i haven husede nogle Kanariefugle samt bæltefinker. Her havde man formået at lave et fuglehold der hvilede i sig selv. Vi indtog den medbragte mad i deres meget store udestue inden vi skulle af sted igen.

Næste stop var ved en gammel kending, Benny i Sabro. Dette sted er altid et besøg værd. Masser af papegøje unger både inde og ude. Fruen hånd opmader nemlig papegøje unger. I år havde hun opmadet 100 indtil videre. Vi så vist nok, det meste af, hvad man kan erhverve sig af amazoner som privat, men også flere slags araer og nogle meget fine kakaduer. Vi var flere der stod stille ved Moluk Kakaduerne. De er flotte, meget flotte. Midt mellem volierene, i den lange fodergang, fløj der flere slags småfugle frit omkring. En fin måde at få brugt den plads på.



Trekantens Fugleforening

Benny er god til at få opdræt og lagde da heller ikke skjul på, at han var meget godt tilfreds.

Så gik turen videre til Niels i Århus. Niels er formand for Århus fugleforening. Han bor i et sommerhus område, men det har ikke lagt en dæmper på hans byggetrang. Hans 2 voliere er bygget som en hestesko på grunden. Langs hækken rundt på 3 af siderne.



I midten på bagerste del, er der et lille fuglehus med 2 inderrum, hvor de er om vinteren. Niels har småfugle og frugt og insektædere. Der var mange fugle og skal man se noget i beplantede volierer er man nød til at stå/ sidde stille og se godt efter. Der er hele tiden nye fugle der kommer frem og enten skal have noget vand eller lidt at spise, og vi så mange forskellige slag her. Niels serverede kaffe og brød og vi drog igen afsted sydpå, da vi nu var lidt efter den oprindelige tidsplan.





Trekantens Fugleforening

Sidste stop på turen var ved Henry. Henry har ikke haft fugle i så mange år, men det kunne man nu ikke se på fugleholdet. Det var et forholdsvis lille anlæg med 7-8 små volierer. Her sad Blåhals, Ametyst Stær, Kanelbrun Drossel, Blåvinget Solfugl og Solfugle samt flere andre.

Henry blev lidt bekymret da vi kun kunne se den ene af hans nyligt indkøbte drosler. Et fint fuglehold hvor voliererne også var godt tilplantet.

Efter endt besøg drog vi sydpå. Alle enige om at det havde været en rigtig fin tur. Noget vi gerne gentager i igen til næste år. Vi kom med flere forslag til nye destinationer samt foredrags holdere til et eventuelt fælles møde.

Herfra skal lyde en tak til Morten og øvrige deltagere for en hyggelig dag i fuglenes tegn.



Peter.

PS: Niels ringede til Morten på hjemturen og fortalte at hans drossel lå på rede og rugede. Spændende om det bliver til noget med de nedad gående temperaturer.

Toppet Maina

Af: Lars Albertsen

Det latinske navn er *Acridotheres Cristatellus* og er en stær, som er i familie med Beostæren.

Den er ca. 25 cm stor og lever i store dele af østen omkring Mallaysia, Taiwan og Fillipinerne. Her finder man den som regel på åbent opdyrket land som majsmarker. Fuglen er helt sort med et stort hvidt vingespejl, som kun ses tydeligt når den flyver. De yderste fjer ved næbbet vender modsat og danner en lille top hvoraf navnet.

Den lever af store mængder levende insekter men kan godt finde på at tage døde småfisk, som den finder på majsmarkerne. Frugt og grønt er ligeledes at finde i dens kost året rundt.

Jeg fik mine Toppet Maina'er hjem vinteren 15/16. Jeg var blevet tilbudt at købe dem ved en af mine fuglebekendte i Holland som jævnligt hjælper mig. De blev sat i et kassebur, hvor jeg lige kunne observere dem, og samtidigt få dem afklimatiseret. Det var nu en lidt stort fugl til mine kassebure, men det gik dog uden problemer. Efter et



par dage havde de vænnet sig til mig og blev meget tillidsfulde.

I slutningen af marts blev de så lukket ud i deres volierer sammen med Mandarinænderne. Det gik også uden nogen som helst problemer. Stærerne var meget nysgerrige og undersøgte alt. Da det jo er en stær, befinder den sig en stor del af tiden på jorden hvor alt bliver undersøgt og vendt i jagten på føde. Selv ændernes rede blev inspiceret i jagten på insekter. Det eneste som ikke virkede til at have

deres interesse, var de ophængte redekasser. Ikke på et eneste tidspunkt så jeg dem i nærheden af redekasserne.

I maj måned begyndte de så at pille bladene af en kirsebær laurbær som var plantet hos dem. Hvorfor havde jeg ikke rigtig nogen ide om, da de efter min mening fik rigeligt med grønt i deres foder. Kasserne var ligeledes tomme så det blev heller ikke brugt som reddemateriale, troede jeg.

overbevisning. Så der blev talt lidt om det i hjemmet og beslutning blev taget. De måtte videre. Måske andre tænker de lige skulle have en chance, men da de splittede mere og mere af det grønne i volieren, så jeg ingen anden løsning.

Jeg snakkede lidt med enkelte fuglevenner, hvem der kunne tænke sig at overtage dem. En løsning og mulighed blev fundet, så det tegnede godt.



En eftermiddag i juni sidder jeg så og nyder de forskellige fugle og planlægger, hvornår stærene skulle overdrages, ser jeg under en busk i deres voliere små hvide æggeskaller. De var for små til at være ændernes, selvom de også var i gang med æglægningen. Så hvor kom de skaller så fra. Begge stære var altid

Frustrationen var stor, da jeg havde håbet bare på lidt yngleaktivitet i år. Alle forudsætninger var der. En god voliere, flere rede muligheder samt optimal foderblanding, efter min

fremme når jeg var i haven eller når jeg fodrede, så det kunne umuligt være fra dem. Jeg bevægede mig ind i volieren uden stærene sagde noget til det. Jeg tog den første kasse ned. Den var tom

som alle de andre gange jeg havde tjekket. Kasse nr. 2 blev nu forsigtigt pillet ned og åbnet. Her, i en lille fin rede af kokostrevler og blade, lå der fem små og helt nøgne unger.

Helt uden jeg havde bemærket noget, var der blevet bygget rede samt ruget. En dejlig overraskelse. De næste uger blev der tilbudt et større udvalg af insekter både levende og frosne. Forældrene fodrede flittig men jeg så dem aldrig ligge og ruge eller varme ungerne. Enten har forældre fuglene kendt mine rutiner og nok også kunnet

høre mig, hver gang jeg er kommet for at se til fuglene eller for at fodre. På den måde har det lykkedes dem at holde deres lille familieførogelse skjult for mig så længe. Alle unger kom på pind, men det skal også siges at der blev lagt net over ændernes dam, så de ikke kunne falde i og drukne. Kan kun sige det er en spændende og interessant fugl at holde. Begge fugle kvidrer og pludrer det meste af dagen og det meste af året. Samtidigt er der altid liv i deres voliere. Det er en hårdfør fugl som kan klare det danske klima uden de store problemer.



Sommerferien 2016

- gik blandt andet til Sankt Andreasberg i Hartzen.

Af: Peter Damsgaard

Vi havde planlagt nogle udflugter hjemmefra samt nogle vandre ture i bjergene. I byen Sankt Andreasberg ligger en gammel sølvmine som vi selvfølgelig også skulle en tur ned i. Minen er 770 meter dyb og i fordoms dage kravlede arbejderne ned til bunden. De brugte 2,5 time på dette og det var ikke alle der var egnede til dette job. Nede i denne dybde er luften

jo ikke som vi kender den, og til at slå alarm, hvis noget ikke var som det skulle være, brugte de kanarie fugle. Hver mine arbejder havde sin egen fugl med ned i minen. Rundturen i minen bringer dog ikke de besøgende så langt ned. Man kommer ned og ser de gamle møllehjul som trak sølvet op men også pumpede luft ned i minen.

Jeg var godt klar over at der fandtes en kanarie fugl der hedder Hartzler





dannet og dette tæller i dag 10.000 medlemmer.

I 1720 kom de første kanarie fugle til Sankt Andreasberg. Det var minearbejdere som interesserede sig for opdræt af disse fugle og de blev berømte for fuglenes sang. Dette medførte en øget interesse og i 1760 begyndte fuglehandlere at transportere dem ud i landet og de kunne have op til 210 små bure med sig på turen, som nogle gange foregik til

roller, men jeg var ikke klar over at den stammede fra Sankt Andreasberg. I forbindelse med museet ved minen

fods ellers på hestevogn. Dem der gik, skulle nogle gange helt til Bremen eller Hamborg for at komme af med deres

har oppasseren og hans kone samlet effekter fra hele byen og omegn, som de har udstillet i et lille museum. Museet er i to etager og det koster 3 euro i entre, så her kan alle deltage. Dette er ret interessant at besøge og giver en ide om hvorfor denne fugl er så populær i Tyskland. I 1885 var der 200 opdrætsforeninger i Tyskland, og i 1947 blev det Tyske kanarie opdræts forbund





skilling. Museet er bygget op med bure, billeder, værksted og levende fugle så man kan se, hvordan det hele foregik på daværende tid. Her kan man også se hvordan fuglene trænes i at synge på den specielle måde. Både den gang men også i dag, hvor der bruges cd i stedet for en ældre fugl.

Så er man til kanariefugle er dette et besøg værd.

fugle. Det var kun hannerne der blev solgt fra.

I 1825 blev der fra byen solgt 4.000 kanarie hanner til det øvrige Tyskland. I år 1882/1883 blev der fra en af de store eksportører sendt 120.000 til New York, 10.500 til Sydamerika, 5.600 til Australien og cirka 3.000 til Sydafrika. Omkring 30.000 gik til det øvrige Europa medens resten af det Tyske marked tog 12.000. Alle disse fugle er selvfølgelig ikke kun kommet fra Sankt Andreasberg, men en stor del stammer herfra. I byen var der, da opdrættet var på sit højeste, over 300 der arbejdede med kanariefugle. Nogle af minearbejderne sad om aftenen og samlede de små transportkasser af rundpinde og små stykker træ, for at tjene en ekstra



Jagtkamera

Af: Lars Albertsen

I sæsonen 2016 anskaffede jeg mig jagtkameraer. I starten var det for at bruge dem når jeg var i skoven at sove, for at se hvilke dyr der var i området. Men en forårsdag da jeg sad på min ene terrasse og kiggede på mine voliere samt deres beboere, og ingen af disse virkede til at være i ynglestemning, slog det mig. Sæt dog jagtkameraerne op i voliererne og se hvad der sker, og om der er forstyrrelser eller fugle som slås indbyrdes.

Jeg satte straks kameraerne op ved de Grå Kardinaler, Solfuglene samt ved Pragtperle Skægfluglene.

Kameraerne har flere funktioner. De kan både filme og tage billeder. De kan sættes sådan op, at de tager fra tre billeder af gangen til ti. Der udover kan enkelte også filme i mørke uden lys. Det betyder at de evt. ikke forstyrre fuglene /eller vildtet om natten. De lidt billigere kameraer bruger infrarødt lys som lyser svagt op. Nogle kameraer kan sende billeder direkte til tlf./mail, og samtidig gemmes de på SIM kortet. Der var blevet taget mere end 400



billeder som nu stille og roligt skulle kigges igennem. Det ene Kamera var sat i sådan en position, at det filmede en træstub som de Grå Kardinaler ynder at opholde sig på. Både når de får kæmpe melorme og når de vil sole sig.



De første mange billeder viste ikke noget overraskende. Fuglene opførte sig som de plejede. Men da jeg var ved at opgive at kigge de sidste billeder igennem, var der pludselig et billede som skilte sig ud. I baggrunden kunne jeg se den ene Grå Kardinal med kokostrevler. Nu blev de sidste billeder nærstuderet for at se om det var rigtigt, for normalt har jeg nemt kunne se når især de Grå Kardinaler var i gang, men den var god nok. Kardinalerne var i gang. Der blev bygget flittig på reden. Dog blev det ikke til mere i første forsøg. Andet rede

byggeri blev færdig gjort og der blev lagt æg. Men mere blev det heller ikke til her. Hen over sommeren blev der i alt bygget 4 gange, men ingen unger i år.

Kameraet ved Solfluglene kunne også byde på overraskelser, da jeg i starten af året renoverede deres bolig. Jeg havde ingen ide om at de var i gang, da de tujaer de normalt byggede i var gamle og alt for åbne til at skjule en rede. Men kameraet viste noget andet. Pludselig en dag sad der unger i en klatre Hortensia. Men mere om det i en kommende artikel.

Kan varmt anbefale et/flere jagtkameraer. Man får nogle fantastiske billeder samt videoer, og du forstyrrer ikke fugle unødigt i yngle sæsonen. Jeg har fået mange glædelige overraskelser med kameraerne installeret i voliererne.





FROMGrafisk

Gejlhavegård 23

6000 Kolding

Tlf. 7552 7711

www.from-grafisk.dk

FRØBLANDINGER
LEVENDE FODER



REDEKASSER
STRØELSE

Vejle

specialfoder ApS



Dyrecenter Grovvarer

HAMPSTRØ
VAND/FODER
AUTOMAT

VOLIERENET
VITAMINER
BØGEFLIS

STORT UDVALG AF
LEVENDE DYR
I BUTIKKEN



RING FOR SPECIELLE
FRØBLANDINGER
MIN. 250 KG.

**ALT I FODER & TILBEHØR TIL KÆLE/
HOBBYDYR.**

Besøg vor hjemmeside: www.dyrenesnetto.dk



Vejle Specialfoder ApS
Sjællandsgade 53 - 7100 Vejle - TEL. 75 72 27 66
www.vejlespecialfoder.dk

Åbningstider:
Man - fredag: 8.30 - 17.30
Lørdag: 8.00 - 14.00