

# Trekant Områdets Fuglehold



# FUGLEBIKSEN

Rolighedsvej 10, 6330 Padborg  
Tel. 61 40 10 35 — 21 22 07 38  
www. Fuglebiksen.dk



## OBIE FRØ

Det bedste frø til dine fugle.

Vi forhandler også:

Aves, Cédé, Nekton, Quiko, Druesukker, Pollen, Kasper æggefoder, Tovo, melorme og frosne foderdyr, vitaminer og mineraler samt mange andre produkter.

Vi har ikke faste åbningstider, men derimod altid åbent, når vi er hjemme (også weekend). Det er en god ide at ringe først.



## Dansk Autohjælp Fredericia A/S

Pjedstedvej 93 7000 Fredericia Tlf. 75 95 42 66 Fax 75 95 42 62



Abonnement eller øj  
- har du brug for hjælp er vi på vej!

- ▲ Autohjælp ▲ Transport/Bugsering
- ▲ Privat ▲ Landbrug ▲ Erhverv
- ▲ Biler ▲ Motorcykler ▲ Busser
- ▲ Lastbiler ▲ Entreprenørmaskiner m.m.
- ▲ Dyreredning/Transport

**Døgnservice: 75 95 42 66**

**MEDLEMSBLAD FOR:**  
**TREKANTENS FUGLEFORENING**  
*www.trekantens-fugleforening.dk*

**FORMAND:**

Peter Damsgaard                      Tlf. 30 56 21 03  
Druehaven 27  
7000 Fredericia  
E-mail: druehaven27@gmail.com

**KASSERER:**

Poul Urbrand                              Tlf. 20 70 17 47  
Stallerupvej 1                              7000 Fredericia

**NÆSTFORMAND:**

Brian Kjær                                      Tlf. 50 42 96 56

**SEKRETÆR:**

Benny Bjerringsholm                      Tlf. 22 46 22 17

**BESTYRELSESSUPPLEANTER:**

Erik Trans                                      Tlf. 30 47 29 21

**ANSVARSHAVENDE REDAKTØR,**

**Annoncer, køb/salg/bytte:**

Ejvind O. Pedersen                              Tlf. 40 47 59 61  
Stallerupvej 2                                      7000 Fredericia  
E-mail: e.overgaard@mail.tele.dk

**KORREKTUR:**

Peter Damsgaard                              Tlf. 30 56 21 03

**TRYK:**

From Grafisk as                                      Tlf. 75 52 77 11  
Gejlhavgård 23                                      6000 Kolding  
OPLAG: 100 eksemplarer

**Forsidebillede:**

Nøgenøjet Kakadu  
(*Cacatua sanguinea*)  
Foto: Studiofoto



**Søndag den 1. oktober**

Fælles udflugt til det sønderjyske.  
(Foreløbig dato - se hjemmesiden for opdateringer)

**Lørdag den 14. oktober**

PR ved Vejle special grovvarer i Erritsø. Fra klokken 09.00-14.00.

**Søndag den 29. oktober**

Fuglemarked i KFUM hallen, Kolding, fra klokken 09.00-13.00

**Onsdag den 15. november**

Fællesmøde i Danmarks Fugle-zoo, kl. 19

**Onsdag den 22. november**

Foredrag med Thomas Springer,  
Naturcenter Hindsgavl, kl. 19

**Onsdag den 6. december**

Banko i Natur center Hindsgavl. Klokken 19.00

Bladet udgives af Trekantens Fugleforening, Fredericia

Redaktionen meninger og optagede artikler må ikke tages som udtryk for foreningens standpunkt.

Stof til bladet sendes til foreningens formand.

Se adressen i første spalte.



# Trekantens Fugleforening

## PR-udstilling ved Vejle Special foder i Erritsø.

Den 14-10-2017 er der lavet aftale med Brian, ved Vejle Special foder i Erritsø, om at deltage i et arrangement i butikken. Vi stiller med lidt fugle i bure i dagens anledning. Er du med på at deltage med lidt fugle, så kontakt formanden på tlf. 30562103. Der vil også være repræsentanter fra høns foreningen.

Mon ikke der denne dag, vil være mulighed for at gøre en god handel på frø samt tilbehør.

Vi håber jo, at det måske kunne gøre lidt for vores hobby og eventuelt skabe kontakt til andre fugle holdere. Måske endda nye medlemmer. Om ikke andet så prøver vi endnu engang til med at promovere vores forening.

Alle er jo velkommende i butikken, om ikke andet så for at gøre en god handel.

Dato: lørdag den 14-10-2017

Sted: Vejle special foder. Krogsagervej 50, 7000 Fredericia

Tidspunkt: fra 09.00 til 13.00

*Peter.*





# Trekantens Fugleforening

## FUGLEMARKED I KOLDING.

Så er det ved at være tid til vores efterårs marked. Vi forventer en del fugle til dette marked efter at der har været lukket ned for afvikling af sådanne hele foråret. Planlægningen er i fuld gang og traditionen tro vil vi denne dag gerne have lidt hjælp fra vores medlemmer. Hvis du har lidt tid til overs på dagen, kontakt da formanden på tlf. 30562103, så vi kan få koordineret indsatsen. Der er masser af opgaver der skal løses, selv om vi efter flytningen til den nye lokalitet, har fået nedsat arbejdsmængden.

Markedet er den 29 oktober i :

KFUM hallen.  
Peder Toftsvej 21  
6000 Kolding  
Fra klokken 09.00 til 13.00

Tilmelding til markedet sker på hjemmesiden:  
[TREKANTENSFUGLEMARKED.DK](http://TREKANTENSFUGLEMARKED.DK)

Vi ses forhåbentligt til efterårsmarked i Kolding.

*Peter*



# Trekantens Fugleforening

## Foredrag med Thomas Springer

Onsdag den 22 November får vi i foreningen besøg af Thomas Springer, fra Silkeborg området.

Thomas har i mange år arbejdet med frugt og insektædende fugle. Hans fuglehold har været præget af en del udfordrende fugle, som ikke ses mange steder.

Som nogen nok kan huske, har vi også været en tur forbi ham for at se han fuglehold. Den gang havde han lige fået et par Hornravne installeret i en voliere, hos sine forældre. I hans soveværelse havde han på daværende tidspunkt et par Manakiner gående i et akvarie.



Han har siden da, haft nogen udskiftning i besætningen og de seneste meldinger går på, at han for tiden prøver til med krokodiller på badeværelset. En ikke helt almindelig hobby.

Thomas er en rigtig god fortæller, så snyd ikke dig selv for et godt foredrag, men mød op i din forening.

Den 22 november klokken 19.00  
Hindsgavl naturcenter.  
5500 Middelfart.

*Peter*



# Trekantens Fugleforening

## Husk vores årlige jule banko

Den 6. december i Middelfart.

Vi vil gerne invitere foreningens medlemmer til årets sidste arrangement. Næmlich bankospil i lokalet på Hindsgavl naturcenter. Vi starter aftenen klokken 19.00 og der vil sædvanen tro være lækre gevinster at spille om. I pausen serverer vi gløgg og kaffe og kan vi få fat i en ovn, der virker, bliver der også servere æbleskiver til.

DEN 6 DECEMBER KLOKKEN 19.00  
HINDSGAVL NATURCENTER



# OPDRÆT AF GRØNSISKEN.

Carduelis spinus.

Af: Peter Damsgaard

I 2015 fik jeg af en anden fuglemand en lille flok Grønsiskner han ikke selv ville have mere. Det var kommet til et punkt hvor fugleholdet blev nedlagt og tiden skulle bruges på noget andet.



Jeg fik 7 fugle leveret og de blev lukket ud i samlet flok sammen med et par stor Dompap.

Når man læser om denne fugl er det ikke en der yngler ret meget her i landet, men mest ses på træ. Jeg har før skrevet lidt om denne lille fugl, som har en meget fin sangstemme. Især når der går flere sammen kan de rigtig gejle hinanden op, hvilket nydes til fulde.

Men denne lille beretning, skal nu handle om noget, jeg ikke har set i alle de år jeg har haft fugle. Da sæsonen 2017 startede havde jeg 4,3 tilbage som fik lov til at gå sammen.

Det dårlige vejr så længe ud til at betyde, at de ikke rigtig ville gå i gang med at yngle. De snød mig dog lidt for lige før sommerferien opdagede jeg, at der var unger 2 steder i volieren. Jeg kunne høre der blev tigget, så den var god nok. Jeg kunne kende de 2 af hunnerne på deres ring og derfor måtte den ene være en unge fra 2016. Denne havde fået bygget et sted, hvor reden ikke var for stabil, hvilket betød at de tre unger faldt ud af reden.

Det opdagede jeg nu ikke lige med det samme. Jeg fortalte min foder mester, at han lige skulle give







vagtlerne lidt ekstra, idet jeg kunne se på vagtelkokken, at de havde fået kyllinger.

Da han nogle dage senere ringede til mig og sagde, at de kyllinger så noget underlige ud, var der nogen skepsis at spore hos mig. Nu rablede det vist for ham. Så da jeg lige var hjemme og vende en dag skulle det nærstudies.

Ganske rigtigt. Vagtelkokken lå og varmede 3 grønsisken unger. De lå ligeså fint under hans vinger og jeg vil formode at de respektive forældre, selv har fodret dem færdig, idet vagtlerne jo selv skal æde fra start af.

Jeg har ikke tidligere set vagtler tage sig af fugleunger, der er faldet ud af reden, men som man siger, en gang skal jo være den første.

Det var lidt fra sommeren 2017



# Nøgenøjet Kakadue

Af Benny Bjerringholm

Nøgenøjet Kakadue eller Little Corella

Nøgenøjet Kakadue er en af de 3 corella-arter. Den er udbredt over det meste af Australien og er en af de talrigste papegøjer der findes på kontinentet

Af udseende minder den om Goffins Kakadu, men er lidt større, Ca.38 cm. og har den nøgne plet under øjet, som har givet den dens navn. Farven er hovedsagelig hvid. Underside af hale og vinger er lys gul. Mellem øje og næb er der dog ganske få røde fjer.

Den nøgne plet om øjet er gråblå. Næb er gråt-hornfarvet, og ben grå. Der er ikke forskel på hanner og hunner.

Normal kuld størrelse er 3-6 æg som udruges på ca. 21 dage

Har man planer om en tam kakadue skal man gøre sig visse overvejelser. Kakaduen er et flokdyr, så ejeren skal overtage de sociale behov som kakadueflokkens ellers ville have udfyldt, være bestemt og konsekvent, megen tid til at beskæftige fuglen, også kælen og nussen elsker de. Bliver disse behov ikke tilstrækkelig dækket kan fuglen blive utrolig aggressiv og



skrigende, fjer pilleri er ikke unormalt for understimuleret fugle, ja de kan komme til at ligne en grill kylling.

At lære at tale er de ikke de bedste til, så er det det man ønsker sig bør man overveje andre arter

Af rede kasse foretrækker de en kasse på 35x35x100 cm, og gerne en T kasse med 2 udgange da hannen kan være særdeles aggressiv. De ruger begge og når hannen vil til skal det gå stærkt, for hunnen, med at komme ud ellers kan hannen være meget voldsom og i værste fald slå hunnen ihjel.

Hos mig er det dog gået meget roligt for sig idet de begge opholdt sig i kassen samtidig. Det er også, ifølge litteraturen, her paringen foregår. De har overtaget en gammel hul træstamme som hænger næsten vandret og med kun 1 indgang. Hvad der er i kassen vides i skrivende stund endnu ikke, men jeg er sikker på der er noget, den ene er tidligere tam fugl og er ikke bange for mig, den er for tiden utrolig aggressiv når jeg kommer i volieren så det er endnu ikke lykkedes mig at kigge i kassen, men det er kun et spørgsmål om den rigtige påklædning. Jeg skal ikke der ind i en tynd trøje.

Nu 3 måneder efter jeg startede på artiklen, kan jeg gøre status. I 1. forsøg



vides det ikke hvad der var i kassen, men sandsynligt blanke æg, for efter en god måned, hvor de var i kassen på skift mistede de interessen. 2. forsøg. Det lykkedes mig, at komme til kassen efter ca. 14 dage. Der lå 2 knuste æg. Om det var min nysgerrighed der var skyld i dette vides ikke, så de må på den igen næste år.





Jeg har i mellem tiden snakket med erfaren kakadue folk. De har nok levet for godt. De har fået en god papegøge blanding. Jeg har fået at vide, at andre kører dem på en grov parakit blanding uden solsikker, så nu er de er kommet på skrump. Så nu må jeg se næste gang de går i gang, om det er hjulpet.

Frugt og grønt bør de heller ikke undvære. Hos mig får de blandt andet æbler, pære, gulerødder broccoli, løg. Ja kun fantasien sætter grænsen. Friske grene kan kun anbefales da de kan være utrolig destruktive Og så længe de har grene at bide i ødelægger de da ikke voliereanlægget.

De har nu siddet hos mig i et års tid og jeg syntes det er rolige og utrolig nysgerrige fugle når de ikke har gang i noget i kassen, men de kan ikke anbefales hvis man ikke har tålmodige naboer.

De er meget støjende, især tidlig morgen og sen aften



# Havørnene i Rands fjord

Af Poul Urbrand

En søndag først i august bestemte jeg mig for at tage en tur til Rands fjord og se til havørnene. Havde været der flere gange før, og set at der var 2 unger i reden. Så nu regnede jeg med at de var kommet af reden, og ville give lidt opvisning i luften. Det blæste en hel del, så det var godt rovfugle vejr, og det gør så samtidig at det bliver hurtigt

kold at stå i fugletårnet, for det kan godt kræve en del tid og tålmodighed og selvfølgelig en kande kaffe. Så trods 20 graders varme og nogen sol kom den tykke uldtrøje og en jakke på, det viste sig også at det ikke var for meget. Den første time skete der ikke meget, den ene havørneunge sad i et træ neden for reden og bare sad. En af de gamle, tror det var hunnen, sad i den anden ende af søen i skarvkolonien



så skarvene havde trukket sig lidt på afstand. I ventetiden på at der skulle komme lidt gang i dem kunne jeg jo stå og tælle skarverne i kolonien overfor fugletårnet, da jeg nåede til 300 opgav jeg at holde styr på resten. Der kom en anden fuglekigger derud, han fortalte at der i år var talt 330 reder med unger i, så kolonien er vokset meget de senere år.

Medens vi stod og byttede lidt fuglehistorier kom en af ungerne på vingerne. Med det blæsevejr der var gjorde, at den kunne kurve rundt over det meste af søen på stive vinger. Til sidst var den så flink at komme lige hen over fugletårnet inden den satte sig i sit træ igen, så der kunne komme et par billeder på filmen.

Så var der ro i lejren igen, en toppet lappedykker med to unger kom forbi, ellers intet. Der gik en time eller halvanden og jeg begyndte at tænke på at pakke sammen og køre hjem igen, jeg havde jo fået billeder af ungen så turen var godkendt.

Men inden jeg gik skulle det da lige tjekkes en sidste gang om de sad i deres træer endnu, den ene unge sad i sit træ under reden. Da jeg vendte teleskopet om mod hunnen der sad i skarvkolonien, gik den på vingerne og direkte ned og slog en skarv på vandet, så var hjemturen udsat. Havørnen kunne ikke lette med sit bytte så den padlede med sin store vinger, så noget



spøjt ud, ind til et træ der lå ud over vandet. Der kunne den så sidde og æde middagsmaden, da hunnen var færdig overlod den skarven til hannen. Det skal lige nævnes at det foregik på ca. 600m afstand, så det var lidt for langt ude til at få brugbare billeder af festmåltidet. Hannen blev også færdig med at æde og fløj op i et træ med resterne af skarven, jeg håbede på den skulle ned til ungerne med resterne.

Den fløj lidt fra gren til gren nogle minutter, og som håbet tog den kursen mod ungerne med de sørgelige rester, der var kun hovedet, benene og vingerne tilbage, det er måske for at fortælle dem at de selv skal til at fange føden. Turen gik meget heldig lige hen over fugletårnet så der kunne komme billeder i kassen. Skroget blev smidt på en gren i farten, og så var begge unger klar til at fortære resterne. Så det endte med at blive en rigtig god fugledag. Kaffen var drukket grejet blev pakket sammen og turen gik hjemad igen.



  
**FROM**Grafisk

Gejlhavegård 23  
6000 Kolding  
Tlf. 7552 7711  
[www.from-grafisk.dk](http://www.from-grafisk.dk)

FRØBLANDINGER  
LEVENDE FODER



REDEKASSER  
STRØELSE

**Vejle**

**specialfoder ApS**



**Dyrecenter Grovvarer**

HAMPSTRØ  
VAND/FODER  
AUTOMAT

VOLIERENET  
VITAMINER  
BØGEFLIS

STORT UDVALG AF  
LEVENDE DYR  
I BUTIKKEN



RING FOR SPECIELLE  
FRØBLANDINGER  
MIN. 250 KG.

**ALT I FODER & TILBEHØR TIL KÆLE/  
HOBBYDYR.**

**Besøg vor hjemmeside: [www.dyrenesnetto.dk](http://www.dyrenesnetto.dk)**



Vejle Specialfoder ApS  
Sjællandsgade 53 - 7100 Vejle - TEL. 75 72 27 66  
[www.vejlespecialfoder.dk](http://www.vejlespecialfoder.dk)

Åbningstider:  
Man - fredag: 8.30 - 17.30  
Lørdag: 8.00 - 14.00